



Ginger

Bor: På GEMS säkra hus.

Tycker om: Musik. Att vara med mina små gudsöner.

Blir arg: Av lögnen och skvaller.

Ledsen: När jag känner mig ensam.

Vill bli: Barnmorska.

Ser upp till: Rachel.

Äntligen hemma

– När jag vaknade första gången i mitt rum i GEMS-huset kändes det annorlunda. Det kan inte vara sant, tänkte jag, för jag kände mig trygg.

Ginger föddes på Jamaica.
– Mamma dog när jag var tre år och jag fick bo hos min gudmor. Jag älskade att leka i solen med alla kompisar. Jag kände mig värdefull, som guld.

Nytt liv i USA

– Jag kom till USA när jag var tolv och blev adopterad av min moster. Det var spännande, men svårt att lämna allt jag var van vid.

Ginger fick högsta betyg i skolan, men blev mobbad.

– En flicka klippte av mitt hår! Men det värsta var att min adoptivmamma slog mig. Hon använde vad hon än fick tag i, en sko eller ett bälte och brukade säga: ”Jag ska skicka tillbaka dig till Jamaica”. Till slut berättade jag det för en kurator. Alla i familjen blev arga och slutade prata med mig.

Ginger bodde hos kompisar och på härbärgen, men sedan försökte hon återförenas med familjen.

– Då ringde min adoptivmamma till

polisen och påstod att jag tänkte ta livet av mig. Jag blev inlåst på sjukhus i två veckor, fast jag sa att jag visst ville leva. När jag kom ut sa min adoptivmamma att jag aldrig fick flytta hem igen.

Bostad mot sex

Ginger satte ut en annons om att hon behövde någonstans att sova och fick snabbt svar.

– En 40-årig man kom och hämtade mig. Han lovade att fixa bostad, mat och kläder och hjälpa till med skolan. I utbyte ville han ha sex. Jag kände att jag inte hade något val. Efter en månad ville han att jag skulle ha sex med hans kompisar. Det klarade jag inte. En morgon gick jag upp supertidigt och smög ut. Han försökte få tag i mig, men jag höll mig undan. Hade jag inte fått komma till GEMS säkra hus vet jag inte var jag skulle vara idag. 🌍

07.00 God morgon

– Jag vaknar och somnar med min telefon! På den gör jag allt: Pratar med kompisar, läser nyheterna, kollar på film, lyssnar på musik och spelar spel.

7.30 Frukost tillsammans

– Vi har ett gemensamt kök där vi kan fixa frukost, äta och prata tillsammans med vår föreståndare. Så var det inte i min adoptivfamilj. Dom låtsades att jag var osynlig.



08.00 Framtidsdrömmar

– Mitt rum är jättestort. Jag har satt upp bilder och en affisch som jag gjorde på GEMS om varför jag vill spara pengar. Jag vill:

- Hälsa på hemma på Jamaica.
- Skaffa egen lägenhet.
- Öppna ett dagis, för jag älskar barn.
- Öppna en härsalong.





08.30 Hårkonstnär

– Jag är bra på hår och fixar ofta frisyrier åt de andra flickorna i huset, allt från flätor till lockar och rakt hår.



08.45 Snabbsopting

– Alla i huset hjälps åt att ta hand om städningen. Vi har ett schema där det står vad vi ska göra varje dag!

Ginger och hennes kompisar på GEMS fixar varandras frisyrier!



– Det finns ingen skylt på vårt hus och vi får absolut inte berätta för någon var vi bor. Det är för allas säkerhet, för tänk om killen du var med får för sig att dyka upp och göra något galet. Det tråkiga är att jag aldrig kan bjuda hem min gamla bästis.



9.00 Ut ur huset!

– Det enda jag inte gillar är att vi alltid måste vara ute ur huset senast nio, och sen får vi inte komma tillbaka förrän tidigt på kvällen. Men jag håller igång! Studerar, jobbar extra, och går till GEMS förstäs.



10.30 Fullt ös på GEMS

– Jag älskar GEMS! Jag har fått så många nya vänner här, som förstår mig och jag förstår dom. Under skolterminen går jag bara hit på eftermiddagen, men nu på lovet firar vi den årliga "Stoppa barnsexhandelveckan" och har arbetsgrupper och roliga aktiviteter varje dag. Min favorit är en grupp där vi pratar om politik och aktuella händelser.

– Rachel är en person du kan lita på. Hon är alltid beredd på att rycka in och hjälpa till. Häromnatten kom hon till det säkra huset vid midnatt och stannade hela natten, för en flicka mädde väldigt dåligt. Rachel är som en bästa vän, och hon är väldigt bra på att hitta lösningar på jobbiga situationer. Dessutom är hon superbra på matlagning!

20.00 Kvällsprat

– Föreståndaren i det säkra huset är alltid där för att lyssna och stötta om jag känner mig ledsen eller ensam!



Tryggt hem behövs

New York är en av världens dyraste städer att bo i. Minst 70 000 hemlösa bor på gator och härbärgen. Av dem är cirka 30 000 barn. De flesta hemlösa bor med sina familjer. Många av föräldrarna har jobb, men de tjänar för lite för att ha råd med stadens höga hyror.

Många flickor dras in i eller har svårt att lämna sexhandeln för att de inte har någonstans att ta vägen. Flickor över 16 år kan bo i GEMS säkra hus, och få hjälp att förbereda sig för ett självständigt liv. Yngre flickor bor ofta i fosterhem som sköts av myndigheterna. Där utbildar Rachel och GEMS både flickorna och personalen, så att personalen vet vad flickorna behöver och har rätt till för att må bra.

22.00 Älskade täcke

– Jag älskade täcket jag fick första gången jag kom till huset. Sen rymde jag en gång, men kom tillbaka efter ett tag. De försökte ge mig ett annat täcke men jag ville ju ha mitt! Det får mig att känna mig trygg.

